



## Η κρίση και τα... UFO!

### Οι κακοί πολιτικοί

Υπάρχουν ακόμα αυτοί που πιστεύουν ότι η κρίση είναι μόνο οικονομική και γι' αυτό φταίνε οι "κακοί πολιτικοί" - που εμείς όμως εκπαιδεύσαμε, επιλέξαμε, χειροκροτούσαμε! Με τις δεκαετίες! Και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ήταν αδαείς, καιροσκόποι, ανεύθυνοι και ανίκανοι. Ανίκανοι και για την τόσο αναγκαία αναβάθμιση του πολιτικού μας – πελατειακού! – συστήματος. Άσχετοι και για να ενημερώσουν το λαό για την αλήθεια των όσο φοβερών – από πολλούς κι επίμονα – θρυλούνται για διεθνή πλεκτάνη οικονομικής άλωσης της χώρας μας.

### Οι μακάριοι!

Και... με τη νέα, μεταβατική κυβέρνηση με τον σοβαρό, συγκροτημένο πρωθυπουργό – της εθνικής συνεργασίας, – που προϋποθέτει "ενότητα, συνενόηση, σύνεση", αυτονόητα;! – η κρίση θα αντιμετωπισθεί σε 2, 5, ή 10 χρόνια κι' έτσι όλα θα είναι καλά. Είναι οι μακάριοι, που αντιμετωπίζουν τα δύσκολα με τη "φυγή": Στον μύθο, του homo oeconomicus, που καταναλώνει και ευδαιμονεί. Αλλά αυτός είναι μία illusion, μία φαντασίωση του ανθρώπου, όπως υπήρξε ο homo religiosus, ο homo sapiens, ο homo machine, ο υπεράνθρωπος του Νίτσε και των Ναζί, ή ο σοσιαλιστής του Μαρξ και του "Υπαρκτού" Σοσιαλισμού.

### Ο άρτιος άνθρωπος

Όλοι αυτοί, κι' ο "φυσικός άνθρωπος" – του Ρουσσώ – είναι μακριά από το πρότυπο του Άρτιου Ανθρώπου – Ελεύθερου, Υπεύθυνου, Συνειδητού – που προέρχεται από την Παιδεία ενός ανθρωποκεντρικού πολιτισμού – όπως αυτού των αρχαίων προγόνων μας, που δεν είχαν μόνο ελαττώματα: "**σκέπτονταν ειλικρινά και μιλούσαν ελεύθερα**". Κι έτσι έφτιαξαν ένα μοναδικό πολιτισμό, ανθρώπινο, που ξεπέρασε κάθε άλλο.

### Αυτογνωσία μέσα στην κρίση;!

Εμείς, με το προηγούμενο 13ο τεύχος μας παραπέμπαμε στην αυτογνωσία για "να έλθουμε εις εαυτούς", να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, να ξεπεράσουμε τη σύγχυση, λόγω ιδεολογιών, προλήψεων, άγνοιας, επιπολαιότητας, εγωκεντρισμού ή ζηλοφθονίας.

Αλλά είναι δυνατή μία αυτογνωσία να επιχειρείται μέσα στην κρίση; Να όμως που δεν έγινε ούτε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε στις δεκαετίες της – υλικής – ανάπτυξης, του ευδαιμονισμού, της "Αένας ευφορίας"<sup>1</sup>. Η υγιής, ισορροπημένη αυτοκριτική όμως – ούτε αισιόδοξη, ούτε απαισιόδοξη – είναι στύλος για την "**Ψυχική ωριμότητα του ανθρώπου**"<sup>2</sup>. Η κρίση βοηθάει να την ξεκινήσουμε στην τριπλή της διάσταση - σε προσωπικό επίπεδο, σε **εθνικό** και σε **οικουμενικό**<sup>3</sup>.

### Ποιός είμαι; Πού πηγαίνω;

Δύο ερωτήματα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αλλά και με τη Δράση:

**Γνωρίζει κανείς – και ξεπερνάει – τον εαυτό του μέσα από τη δράση και την αλληλεπίδραση. Στην περίπτωση που η ακτίνα δράσης και η αλληλεπίδρασή μας είναι περιορισμένη, το ίδιο είναι και η αυτογνωσία μας καθώς και η ρεαλιστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων.** Τζήν Μίλλερ ★ "Για μία νέα ψυχολογία της γυναίκας" – ΓΛΡ. σ.24

Τρεις είναι οι μεγάλοι παράγοντες της αγωγής: Η **Φύση**, η **Παράδοση** – όπου και το βιβλίο – και η **Δράση**. Μπορούμε να προσεγγίσουμε ή να υποψιαστούμε το επίπεδο της αγωγής που έχουμε από τον βαθμό συμμετοχής μας σε δημιουργικές ιδίως δραστηριότητες, όπου η πρωτοβουλία, η φαντασία, το ρίσκο είναι σε συνεχή δοκιμασία κι εγρήγορση.

### Η αγωγή του περιβάλλοντος

Κι' από την άλλη, να αναλογιστούμε την πολύχρονη αγωγή μιάς παθητικής προφορικής διδασκαλίας στα σχολεία μας – αγνοώντας την Μοντεσσόρι!–, την **παθητικότητα** στην οποία μας καταδικάζει το πολύωρο στήσιμο στην τηλεόραση, στην οθόνη του κουμπιούτερ και του internet. Αφύσικη η τεχνητή παθητικότητα, που όμως συνοδεύεται με μείωση της σκέψης, της κρίσης, της φαντασίας, της επικοινωνίας!... Η μείωση κατά 30% της βαθμολογίας των μαθητών

1. Πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον βιβλίο του Πασκάλ Μπρυκνέ.

2. Σχετική ανάπτυξη στο ομώνυμο βιβλίο του Δρα Άριστου Ασπιώτη.

3. "Εμείς οι Έλληνες" και "Για μία πορεία με επίγνωση" – Α. Τσιριντάνη.

λόγω τηλεόρασης και η αύξηση των διαζυγίων στις περιοχές της Αμερικής, όπου διαδίδονταν το αυτοκίνητο και, μετά, η τηλεόραση, είναι μάλλον άγνωστες πραγματικότητες – UFO! Ήδη από το 1950, που συνοδεύτηκε από την τόσο επιτυχή διαφήμιση στην Αμερική “ **Καλύτερα μια Φόρντ στο γκαράζ μου, παρά ένα μωρό στο λίκνο μου**”.

### **Γνώση και Επίγνωση**

Χωρίς όμως την Γνώση των συνεπειών από τους ποικίλους παράγοντες του σύγχρονου πολιτισμού, η αυτεπίγνωσή μας θα είναι λειψή. Αν αρκεστούμε στην προσωπική ή και την εθνική αυτογνωσία, θα μας λείπει η συνολική εκείνη Γνώση στην οποία μας παρασύρει ευχάριστα ο Καρρέλ με το κλασικό βιβλίο του: “**Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος**”.- κι αυτό UFO! (σ.47)

### **Τα μικρά... UFO**

Μας διαφεύγουν γιατί μας φαίνονται μικρά. Τα αποτελέσματά τους όμως είναι μεγάλα, μακροπρόθεσμα, καταλυτικά. Τα **κυκλώματα** που θάβουν τους νέους συγγραφείς, τους άξιους και ικανούς επιστήμονες, τους δημιουργικούς ανθρώπους (“Κάθαρση” σ.11) **Η θρησκευτική λογοκρισία** που ακυρώνει την κλασική λογοτεχνία. (σ. 8) Ο εγωκεντρισμός και η ζηλοφθονία, που χαλάει σχέσεις, προσπάθειες και θεσμούς (Παπανούτσος - Παπανδρέου, Παιδεία σ. 23) **Η λογοκρισία και η αυτολογοκρισία για λόγους σκοπιμότητας**, που θάβουν την αλήθεια και κασιάζουν την επικοινωνία και την πνευματική ζωή (Βραδυνή και FM 91,2 σ. 28, 36). **Το ρουσφέτι**, συνηθισμένο και... αθώο τάχατες: Γ. Ράλλης (σ. 36). **Η αδικία** και η απάθειά μας γι’ αυτήν (“Βιβλίο & Ζωή”, 13ο, σ.37). Ψάχνουμε στα μεγάλα και στα μακρινά όταν τα μικρά πολλαπλασιασμένα άλλωστε επι 1000 στα 30 χρόνια και επί... «300!» - κάνουν καλά το καταστροφικό έργο τους. Αρκούμεστε και μας βολεύει να τα παραβλέπουμε αδρανείς. Δεν βαριέσαι, είναι μικρά! «Εγώ θα βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά;!» Έτσι κάνουν όλοι... την πάπια!

Π. Δ. Ροζάκης